

ΤΟ Α΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ



Έμπλεοι καράς και πολλών ελπίδων, ευρισκόμεθα εις την ευχάριστον θέσιν να αναγγείλωμεν προς σύμπαντα τον οδοντιατρικόν κόσμον της Ελλάδος ότι το Α΄ Πανελλήνιον Οδοντιατρικόν Συνέδριον υπέρ του οποίου η «Οδοντιατρική Επιθεώρησις» ύψωσε πρώτη την σημαίαν, δύναται να θωρήται γεγονός τετελεσμένον.

Εις την άλλην σελίδα του παρόντος τεύχους δημοσιεύεται η πρώτη έκκλησις της Οργανωτικής του Πανελληνίου Συνεδρίου Επιτροπείας.

Η Επιτροπεία αύτη, αποτελουμένη από τα πλέον ενθουσιώδη και αγαθά στοιχεία του οδοντιατρικού κόσμου των Αθηνών και του Πειραιώς, περιλαμβάνουσα εις τους κόλπους αυτής και εκλεκτούς συναδέλφους εκ των προσφύγων, παρέχει πάσαν εγγύησιν, ότι θα παρασκευάση τα του Συνεδρίου κατά τρόπον αρμόζοντα εις το πρώτον τούτο των οδοντιάτρων Συνέδριον.

Αλλά, μολονότι και τούτο είναι σοβαρόν σημείον, δεν έχει τοιαύτην αξίαν ή σημασίαν, τίνες είναι οι αποτελούντες την οργανωτικήν Επιτροπείαν. Οι απαρίζοντες αυτήν είναι εκλεκτοί και ενθουσιώδεις εργάται μιας ευγενούς ιδέας, ενός καλού κοινού σκοπού. Είναι συνάδελφοι οίτινες, κατορθούντες να εξοικονομήσιν ώρας εκ της βιοπάλης αγωνίζονται τον τίμιον και καλόν αγώνα του οδοντιατρικού συμφέροντος, του γενικού συμφέροντος. Ό,τι όμως έχει αξίαν, ό,τι έχει σπουδαιότητα, ό,τι έχει βαρύτητα είναι το γεγονός ότι την ιδέαν του Συνεδρίου ενστερνίζεται σύμπας ο οδοντιατρικός κόσμος της Ελλάδος από του ενός άκρου αυτής μέχρι του άλλου.

Και δεν ήτο δυνατόν να συμβή άλλως.

Έπρεπε προ πολλού ο οδοντιατρικός κόσμος να είχεν οργανωθή να ήτο πνωμένος- διότι δεν βλέπομεν τι δύναται να τον χωρίση – και διά κοινής ενεργείας να φροντίση διά τε τα επαγγελματικά και τα άλλα αυτού συμφέροντα και να μη αφήνη τους ανευθύνους και τους καπήλους να εκμεταλλεύωνται αυτόν.

Έπρεπε προ πολλού ο οδοντιατρικός κόσμος να κατανοήση το «Εν της ενώσει η ισχύς» και να θέση εκποδών τους ολίγους εκμεταλλευτάς, τους ολίγους κακούς δαίμονας, οι οποίοι ενσπεύροντες δικονοίας και διαιρούντες τους συναδέλφους των κατώρθωνον πάντοτε να επιπλέουν.

Ήτο πλέον καιρός προς τούτο.

Τώρα τον λόγον έχουσιν οι οδοντίατροι της Ελλάδος όλοι. Η Επιτροπή καλεί πάντας, χωρίς καμμίαν εξαίρεσιν, πάντας τους χρηστώς ασκούντας την οδοντιατρικήν, να συνέλθωσιν επί το αυτό και να θέσωσιν στερεά τα θεμέλια του μέλλοντος οικοδομήματος, της προστασίας δήλον ότι του οδοντιατρικού κλάδου.

Δεν νομίζομεν ότι είναι δυνατόν να υπάρξη έστω και εις, άξιος του ονόματος του οδοντιάτρου, όστις παραλείπων να επιτελέση το στοιχειώδες αλλά σπουδαιότατον τούτο καθήκον και αδιαφορών εις την έκκλησιν της οργανωτικής Επιτροπείας του Α΄ Πανελληνίου Οδοντιατρικού συνεδρίου, θα κωφεύση εις την φωνήν των πρωτεργατών αυτού, των ευγενών αυτών ανθρώπων, οίτινες με απαπάνησιν, με ζήλον, με άγιον ενθουσιασμόν εργάζονται προς επιτυχίαν ενός μεγάλου σκοπού.

Δεν θα δικαιουταί τις να ονομάζεται οδοντίατρος, εάν, κρυπτόμενος εις το Ιατρείον του, εις την πατρίδα του ή εις την πόλιν όπου ασκεί το επάγγελμά του, αφήση τους άλλους να αγωνισθώσι τον υπέρ των πάντων αγώνα, ενώ αυτός θα ευρίσκεται μακράν αυτών.

Εν ας είναι το σύνθημα όλου του οδοντιατρικού κόσμου της Ελλάδος, και το σύνθημα τούτο ας απηχήση απ΄ άκρου εις άκρον αυτή.

Ας αναφωνήσωμεν πάντες ενί στόματι και μια καρδιά:

Το Πρώτον Πανελλήνιον Συνέδριον των Οδοντιάτρων πρέπει να επιτύχη και θα επιτύχη διά της παρουσίας όλων ημών.

Σπεύσατε πάντες να δηλώσητε συμμετοχήν, υπογράφοντες το δελτίον της Επιτροπής, και διευκολύνοντες κατά πάντα τρόπον το έργον αυτής.

Ας επικρατήση πανταχού του ημετέρου οδοντιατρικού κόσμου το πνεύμα της Συνεργασίας, της Αλληλεγγύης της Συναδελφικής Ομονοίας και Αγάπης.

Το Α΄ Πανελλήνιον Συνέδριον των οδοντιάτρων πρέπει να επιτύχη. Και τότε μόνον θα επιτύχη, όταν πάντες αποφασίσωμεν ομοφώνως να συντελέσωμεν εις τούτο, για της ειλικρινούς και ανιδιοτελούς ημών συνεργασίας.